

Met elkaar werken aan veiligheid

Pax Christi Vlaanderen publiceerde onlangs een manifest waarin ze een perspectief van duurzame vrede bieden. Ze vragen politici om niet te streven naar een *machtsevenwicht* – dat telkens weer ontspoot in een gewapende strijd en heel wat onnodige slachtoffers maakt– maar naar *collectieve veiligheid*.

Op heel wat plaatsen in de wereld is er oorlog, in Oekraïne, maar ook in Afghanistan, Syrië, Jemen ... In het klassieke veiligheidsdenken zijn landen voortdurend op hun hoede voor aanvallen. Wie vrede wil, moet voorbereid zijn op oorlog. In die optiek biedt een machtsevenwicht de hoogst mogelijke vorm van veiligheid.

Pax Christi Vlaanderen ziet het anders en verkiest een vredesbeleid in functie van het welzijn van mensen. We moeten mét elkaar – niet tegen elkaar – werken aan een allesomvattende en globale veiligheid op humanitair, economisch, sociaal, ecologisch en cultureel vlak. Zo'n collectieve veiligheid houdt in dat landen elkaars recht op veiligheid erkennen en samenwerken op basis van internationale verdragen die oorlog moeten voorkomen. De Europese Unie kreeg in 2012 trouwens terecht de Nobelprijs voor de Vrede omdat de oprichting van de unie na de Tweede Wereldoorlog een einde maakte aan de vele oorlogen tussen Duitsland en Frankrijk en zo Europa transformeerde van een oorlogscontinent naar een continent van vrede. Er wordt vandaag bovendien al samengewerkt in veiligheidsorganisaties zoals de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die spijtig genoeg wel minder slagkracht hebben dan organisaties zoals de NAVO, die vorm geven aan het militaire machtsevenwicht.

Pax Christi Vlaanderen promoot op een realistische en hoopvolle manier een wereldbeeld waarin mensen, groepen, organisaties en landen willen samenwerken aan actieve geweldloosheid, dialoog en verzoening. Het is veel goedkoper om oorlogen te voorkomen dan om ze te voeren. Het opbod in uitgaven voor militaire defensie neemt ook financiële middelen weg van broodnodige investeringen in milieu, gezondheidszorg, onderwijs en het wegwerken van sociale ongelijkheid.

Pax Christi Vlaanderen roept politici van alle partijen op om niet te kiezen voor het pad van het militaire machtsevenwicht maar voor het hoopvolle en realistische pad naar veiligheid voor iedereen. Mensen die de verschrikking van de oorlog niet langer kunnen aanzien en weigeren om nog langer te leven onder de dreiging van militair conflict als een illusie van vrede, kiezen nu voor vrede en zetten stappen naar collectieve veiligheid.

Wil je meer lezen hierover? Via de link hieronder krijg je de volledige tekst van het manifest.

https://docs.google.com/forms/d/1rb2peqmkW0pHicTLjll7NDoucZbuCVFo7H7zyqC1Hic/viewform?edit_requested=true