



Ik ben **Lieve Cachet-De Bruyn**.

Toen ik in 1982 in Herent kwam wonen, nodigde mijn buurvrouw mij reeds de eerste maand uit om bij de KAV te komen. Dit beviel me goed en reeds vlug werd ik kernlid.

Ik ging graag naar de maandelijkse vergaderingen waar ik veel andere vrouwen leerde kennen en waar er steeds interessante onderwerpen aan bod kwamen. Na de geboorte van mijn 3^e kind, vond ik, dat ik mijn conditie moest bijwerken en ging dus op woensdagavond naar het turnen van de KAV.

Ik ben toen ook gestopt als kernlid daar de maandelijkse vergaderingen ook op woensdag waren, maar ik bleef wel trouw lid.

Een 10tal jaar geleden gingen Yvette, de turnleerkracht, en Agnes, de organisator van de turnlessen, samen op pensioen.

Ik vond echter dat deze lessen te leuk waren om te laten stoppen en daarom heb ik de organisatie overgenomen. Dus nu organiseer ik voor de Femma dames, tijdens het schooljaar, elke woensdagavond een Fit-Mix les in de Ivo Van Damme Sportzaal in Veltem. Ook ben ik terug kernlid geworden, en ging naar de vergaderingen van het "Dagelijks Bestuur" daar die niet op woensdag waren. Daar nam ik ook de taak op mij om regelmatig de website van Femma Herent bij te werken.

Dus als jullie daar graag iets aan veranderd zien, kan je bij mij terecht.

Hallo Femma dames,



Ik ben **Brigitte De Bal**. Toen ik 5 jaar geleden in Herent kwam wonen, stelde ik me meteen kandidaat als kernlid van Femma. Intussen maak ik ook deel uit van het bestuur. Omdat ik er van overtuigd ben dat Femma vrouwen kansen geeft: om andere vrouwen te ontmoeten, om bij te leren, om creatief of sportief bezig te zijn, om stil te staan bij actuele thema's en om heel veel leuke dingen te doen.

En wil je graag deel nemen aan de yoga sessies die Femma Herent wekelijks organiseert, neem dan zeker contact met brigitte.debal@skynet.be.

Ik kijk uit naar jongere mensen met frisse ideeën om onze Femmaploeg te versterken.



Ik ben **Marie-Louise Baetens** en reeds 52 lid van KAV, nu Femma. Toen ik in 1970 in Herent kwam wonen werd mij gevraagd om kernlid te worden, wat ik nu nog altijd ben. Een tijdje later kwam jong KAV erbij en nog wat later werd ik verantwoordelijke voor de Praktische school (huishoudelijke vorming) en dus ook lid van het dagelijks bestuur (demonstraties – kooklessen en naaillessen toen nog 13 weken, alles aanbrengen en na de les het lokaal of de zaal opruimen, een hele karwei, maar ik deed het heel graag. Plus daarbij nog drie opgroeiende kinderen. Ook heb ik een 8 tal jaren de "boekjes" verdeeld onder de 63 kernleden en 600 leden in die tijd. (Vrouw en wereld). Ook bood ik hulp aan de Kraal Rijweg, als leesmoeder, samen met André en een heel team smoutebollen bakken.... 25 jaar heb ik meegezongen in het Hagenkoor. Sinds een 5tal jaren zing ik in het vrijwilligers koor, dat de uitvaarten en bijzondere gelegenheden verzorgt. Een dikke boterham, maar allemaal met plezier gedaan.



Maria Artois – Vervullens

Als jong meisje gingen we naar de kajotters en de volgende stap was jong-KAV. Sedert 1964 ben ik kernlid. We konden kooklessen volgen, de sauzen die we toen leerden maken, maak ik nog steeds op dezelfde manier, aan mijn dochters heb ik het recept verder gegeven. We maakten onderleggers in pitriet of knutselden mooie voorwerpen. Bij vergaderingen hielpen we met het klaarzetten, opruimen van de lokalen. Vandaag ga ik nog steeds heel graag naar de vergaderingen. Je ziet velen terug, we worden ouder maar we leren toch nog steeds wat bij. Maandelijks breng ik nog een bezoekje aan mijn leden, waar ik de ledenkrant naartoe breng. We kijken dan ook beide uit naar het koffiemoment.

Nu wensen we dat jongeren die dezelfde stap kunnen zetten als wij toen gedaan hebben.



Ik ben Sien (Francine) MINTEN.

Als kind was ik via mijn moeder reeds vroeg vertrouwd met “de vrouwengilde”.

In 2009 verhuisden mijn man en ik van Heverlee naar Herent. Enkele maanden later woonde ik toevallig een “open” Femma vergadering bij in 't Schrijn. De verantwoordelijken heetten mij “welkom” en ik was vertrokken...

Mijn bijdrage bij Femma Herent is (gezien mijn leeftijd) miniem: bijwonen van de kernvergaderingen en van de meeste, interessante ledenvergaderingen, verdelen van een paar ledenkranten, achter de schermen helpen bij sommige activiteiten. Maar het gevoel erbij te horen is SUPER!

Als kernlid ervaar ik regelmatig de positieve invloed van de Femma medewerksters en daar ben ik hen zo dankbaar voor ...



Hallo, mijn naam is Claire Schoenaers, getrouwd met Patrick Slechten. Wij kwamen in Herent wonen in 1978 en begonnen kort daarna met vormselcatechese. Bij het overlijden van de mama van een van onze catechesekinderen werd mij gevraagd om haar taak bij KAV over te nemen. Een ideale gelegenheid om weer wat mensen te leren kennen. Ik heb dan turnlessen gevolgd en later ook nog een aantal kooklessen. Ik heb eveneens deelgenomen aan een 3-tal erg interessante reizen met Femma en vind ook de nieuwe georganiseerde uitstappen de moeite waard. Bij de jaarlijkse brunch tracht ik altijd mijn steentje bij te dragen.

Femma werkt mee aan sociale projecten, geeft mensen kansen om aan allerhande activiteiten deel te nemen en biedt een luisterend oor voor de verzuchtingen van haar leden.

Kortom, een toffe groep om bij te horen !