



Zuster Harlindis CLAES

“ SPRANKELEND FEMMA”

Dit was de benaming van een ontmoetingsavond, die we in september 2016 organiseerden om onze werking breder voor te stellen. Wij, vrouwen van de afdeling Herent, vinden het kostbaar ons samen te engageren; dit tot wederzijdse verrijking, vriendschap en dienstbaarheid,

dichtbij en veraf.

Wij voelen ons gedragen door elkaars inzet, enthousiasme en zorg om mee te werken aan een gelukkige, rechtvaardige samenleving.

Ik zelf ben sinds 1989 in de beweging - die toen nog K.A.V. heette - en als christelijke actiegroep een “proost” zocht.

Tot op vandaag vind ik het deugddoend om met zoveel geëngageerde vrouwen mee op te trekken en samen de bezieling levend te houden. De evangelische inspiratie en de daadwerkelijke sociale inzet gaan daarbij hand in hand.

Als “Gasthuiszuster” vind ik het fijn dat de bijeenkomsten van de kernleden in “Het Schrijn” en in Betlehem gebeuren, (en ben ik dankbaar dat zoveel vrijwilligsters meewerken in ons Verzorgingstehuis).

Ik bewonder de persoonlijke inzet van velen van onze leden, ieder naar eigen geaardheid en kunde.

Ik hoop dat Femma-Herent -mét “FEMMA-FOLIE” voor de jongeren- nog lange jaren SPRANKELEND mag blijven.



Ik ben **Denise Van Brusselen** en al 35 jaar lid van KAV, nu Femma.

Ik maakte me lid om wat jonge vrouwen in Herent te leren kennen. Mijn eerste kennismaking was in de knutselgroep. Daar werd veel plezier gemaakt en hadden we ook boeiende gesprekken. Ik deed al snel mee aan andere activiteiten en zo kwam ik ook in de kernledengroep terecht.

We moesten toen nog de boekjes “vrouw en wereld” ronddragen en konden zo onze toegewezen leden een bezoekje brengen.

Toen de verantwoordelijke van de “boekjesverdeling” op rust ging, heb ik deze taak met veel plezier overgenomen.

Tot op vandaag ben ik nog verantwoordelijk dat de ledenkrant op tijd klaar ligt voor de kernleden en zorg ik dat onze on-line leden tijdig een ledenkrant in de mailbox krijgen. Een maandelijks terugkerende opdracht, dat ik nog met plezier doe.

Ik ben ook verantwoordelijke voor onze wekelijkse “dans” activiteit.

Dank zij onze gemotiveerde groep blijf ik me inzetten, soms is het wel moeilijk om steeds nieuwe boeiende activiteiten te vinden voor onze grote groep leden.



Ik ben **Rita Noltinck** en ben 5jaar lid van Femma.

2 jaar geleden ben ik kernlid geworden.

Ik heb geen specifieke taak maar vind het gewoon fijn om mee te brainstormen tijdens onze maandelijks vergaderingen.



Ik ben **Celine Verest** , gehuwd met Emile Hendrix. Ik ben bij KAV gekomen , toen we in 1982 in Herent komen wonen zijn.

Enkele jaren later ben ik kernlid geworden , omdat ik dan de leden van Fanny heb overgenomen .

Rond de jaren 90 ben ik in het dagelijks bestuur gekomen omdat ik dan een deel van de taken van Yvonne Van Tricht heb overgenomen nl ; het zoeken van lesgevers voor en het organiseren van de voordrachten .

Later is deze taak dan van mij overgenomen door Suzanne.

Nu ben ik nog altijd kernlid.

Ik ben gepensioneerd, na 37 jaar full-time gewerkt te hebben als sociale verpleegster op de sociale dienst van de U.Z in St . Rafael en in Gasthuisberg.



Hey iedereen, ik ben **Bea Van Beckhoven**.

Ik ben lid geworden van Femma (toen nog KAV) toen ik in Herent kwam wonen. Al snel was ik een kernlid en wat later kwam ik in het bestuur. Ik neem meestal taken op die met teksten te maken hebben – een brief schrijven naar Femma Nationaal bijvoorbeeld, of de Woorddienst in elkaar steken waarmee we elk jaar na de zomer er weer in vliegen. Mezelf beschrijven zou dus gemakkelijk moeten zijn (hahaha).

Omdat ik ook in de parochie actief ben, kan je me daar eveneens tegen het lijf lopen. Mijn foto is hierbij, dus weet je misschien wie ik ben wanneer je me in Herent tegenkomt. Spreek me gerust aan over Femma (of over iets anders dat je belangrijk vindt).

Hallo,

Ik ben **Annie Van de Peer** en woon op de Winkselsesteenweg in Herent.

Heel toevallig ben ik er in getuimd.

Mijn kernlid " Maria Van de Sande was ziek en Jo, onze secretaresse sprak mij aan om haar te vervangen.

We vergaderen elke maand in het gezellige Schrijn in Betlehem, prachtige omgeving met eeuwenoude bomen.

Ik mis Rosa wel heel erg en ook onze gezellige babbels.

De vergadering verloopt heel gemoedelijk.

We staan even stil bij een bezinningstekst.

Familienieuwtjes worden uitgewisseld en we vergeten ook de jarigen niet!

Daarna een terugblik op de voorbije activiteiten en een voorstelling van wat komen gaat.

Soms komt er een spreker met een boeiend onderwerp.

En natuurlijk wordt de lekkere thee of koffie met koekje niet vergeten!

Zo, dat was het dan!

Ik hoop dat ik nog veel nieuwe mensen mag ontmoeten in vriendschap en meelevend met mekaar!