



Jeannine Pues

Sedert 1958 ben ik lid, mijn kernlid was toen Maria Michiels, mijn taak als kernlid heb ik overgenomen van mevr Clisse. Ik voel me heel goed in de groep van Femma, ooit was ik lesgeefster. Ik gaf bloemschikken en zelf heb ik veel lessen gevolgd. Contacten leggen blijft belangrijk. Jongeren zijn meer dan welkom.



In 1980 ben ik in Herent komen wonen en werd ik lid van KAV/Femma. Ik wou als jonge moeder sociaal contact en dit leek me de ideale plaats. Later werd ik kernlid en ben ik samen met Hilde de zieken gaan bezoeken. Dit is zo hartverwarmend. Wanneer Ida de naailessen niet kan begeleiden, dan neem ik die taak met plezier eens over. Wat er zo fijn is aan femma, iedereen helpt elkaar en we zijn een steun voor velen. Bedankt allemaal. Olivia De Duytschaever



Reeds van 1972 ben ik lid van Femma. Al snel werd ik verantwoordelijke van de praktische school. Dit is iets wat ik met hart en ziel doe, het klikt ook goed met de lesgeefster van Femma. Voor mij is dit ontspanning, onder de mensen komen, nieuwe gerechtjes maken.

Voor ziekenzorg bezoek ik samen met Olivia onze leden, vroeger was dit met, Marie-Louise zaliger. Ik kijk uit naar elke vergadering en ben blij dat ik mijn buurvrouw kan meenemen. Je komt me ook tegen bij de KWB, Okra of bij een of andere activiteit, vooral dan om een helpende hand te geven. Dus na 45 jaar kom ik nog steeds met plezier naar Femma, er is altijd wat nieuws te beleven.

Kom maar eens mee, Hilda De Laet-Rondas



Waarschijnlijk ben ik, Mathilde Bosmans-Piot, als herentenaar al het langste lid, sedert 1956 in 1972 ben ik kernlid geworden. En zoals het meestal gebeurt heb ik de "boekjes" overgenomen van een enthousiast kernlid, Maria. Toen moesten de leden nog opgezocht worden en de lidgelden werden aan huis ontvangen en zo maakten we onze buurvrouwen lid. Wanneer we maandelijks rondgingen deden we met onze

toegewezen leden een babbeltje met een tasje koffie. Nu heb ik nog leden op papier en we gaan we niet meer op stap, maar een vergadering wil ik zeker niet overslaan, ze zijn gezellig en we leren nog dingen bij en een chauffeur staat er steeds klaar, bedankt Hilda.



Einde jaren '70 nam ik de ledenlijst over van Marcella. Ik kom heel graag naar de vergaderingen en ik sta altijd klaar voor een helpende hand, bij alle grote activiteiten die we samen met Femma organiseren. Een vergadering sla ik niet over, dan ben ik thuis eens weg ;) ., ik wil heel graag onder de mensen komen, een babbeltje slaan. Ik heb altijd graag vrijwilligerswerk gedaan, in Oostrem en

later in meerdere verenigingen. Francine De Batselier-Vandendael



Hallo Femma leden

Ik, Susanne Decorte ben al heel lang lid van Femma, vroeger KAV. Toen ik in Herent kwam wonen sprak Ivonne Van Tricht mij aan, een heel gedreven persoonlijkheid. Dus werd ik hier ook lid, wat later werd ik ook kernlid, dat houd in dat je maandelijks samenkomt om het programma te bespreken

en soms ook mee een verantwoordelijkheid opneemt.

Je hebt ook een aantal leden waar men maandelijks de ledenkrantjes bezorgt.

Vooraf dat laatste blijf ik getrouw doen.

Ik heb er samen met andere vrouwen een leuke, leerrijke, boeiende tijd beleefd, ik leerde zo ook mijn dorp kennen en zijn bevolking, niet altijd gemakkelijk als je een inwijkeling bent en geen schoolgaande kinderen hebt.

Het is nu vooral aan de jongere generatie om een boeiend programma aan te bieden, voor alle vrouwen toegankelijk.

Ik wens ze vooral veel succes toe.

Susanne.