



kerstfeest met KWB of vroeger lentefeest.
Femina is een fijne groep. Danielle
Bauwens

IDA MOORTHAMER



Ik ben reeds 38 jaar lid van Femina Herent.

De microbe van solidariteit kreeg ik thuis met de paplepel binnen.

Dankzij KAV/Femina heb ik nog meer kansen tot zelfontplooiing gekregen.

- Veel boeiende mensen heb ik ontmoet
- Samen met andere vrouwen ervaringen delen en van gedachte wisselen, is verrijkend
- Samen organiseren, ieder volgens eigen talenten

Ik ben blij een radertje te zijn van deze vrouwengroep die bijna 100 jaar opkomt voor vrouwenrechten.



Ik ben Marleen Vandewiele, gepensioneerde lerares, moeder van twee dochters en oma van vijf kleinkinderen.

Ik heb Femina (KAV van toen) jaren geleden leren kennen via de lessen bloemschikken. Daar heb ik veel van opgestoken, alhoewel ik niet zo'n handig type ben. Zo ben ik ook lid geworden van Femina. Daarna heb ik een aantal jaren yoga gevolgd. Op die manier heb ik heel wat dames uit mijn gemeente leren kennen. Niet evident als je uit West-Vlaanderen afkomstig bent en ver van Herent hebt gewerkt. Zo ben ik kernlid geworden. Ik vertegenwoordig Femina in de bibliotheekraad en de scholenraad van De Kraal. Die vergaderingen vind ik boeiend, want ze sluiten aan bij wat ik vroeger deed in het onderwijs. Mijn interesses gaan

vooral uit naar cultuur en samen cultuur beleven. Ik vind Femina heel belangrijk als deelorganisatie binnen het grotere geheel van Beweging.net.